

Ontdek Freiburg stap voor stap!

De oude binnenstad van Freiburg biedt bezienswaardigheden, smalle steegjes, historische gebouwen en levendige pleinen: wij nemen u graag mee op een ontdekkingsreis door 900 jaar geschiedenis van een oude, maar niettemin eigentijdse en jonge stad. U kunt gewoon onze route volgen ... of tussendoor lekker afdwalen, net wat u op dat moment uitkomt.

We starten midden in de stad op het Rathausplatz (stadhuisplein): Het **Alte Rathaus (oude stadhuis)** 11 met zijn rode gevel herbergt de Tourist Information (VVV), het aanspreekpunt voor uw vragen en verzoeken. Naast het oude stadhuis staat het **Neue Rathaus (nieuwe stadhuis)** 11, dat tot het einde van de 19e eeuw dienst deed als collegegebouw van de universiteit in Freiburg. Waar de stadsbestuurders van Freiburg tegenwoordig samenkomen, waren ooit de anatomieafdeling en poliklinieken gevestigd. Direct ertegenover werd rond 1300 de **Martinskerke (Martinskerk)** 32 gebouwd, tot 1783 de kloosterkerk van het naastgelegen Franciscanerklooster.

Over de monnik Berthold Schwarz doet een bijzonder verhaal de ronde: als scheikundige zou hij per ongeluk buskruit uitgevonden. Aan de voet van zijn monument in de vorm van een fontein midden op het stadhuisplein schitteren de wapenschilden van Freiburg en haar zustersteden als artistieke mozaïeken. De oude binnenstad van Freiburg heeft veel van dat soort kunstwerken, gemaakt van kleurrijke kiezel uit de Rijn. Ook de ingangen van een

groot aantal winkels zijn versierd met dergelijke kunstwerken: het is de moeite waard om naar beneden te kijken als je er binnengaat!

We wandelen links langs de Martinskerk (Martinskerche) door de Franziskanerstraße. De staatspenningsmeester van keizer Maximiliaan bouwde het **Haus zum Walfisch (Walvishuis)** 5 met zijn prachtige, laatgotische erker in het portaal. De beroemde humanist Erasmus van Rotterdam woonde hier van 1529 tot 1531. Een stukje verderop bereiken we het **Basler Hof (Hof van Bazel)** 2, een van de belangrijkste seculiere gebouwen in de stad, dat sinds de bouw in 1494-1496 altijd de zetel is geweest van belangrijke instellingen en tegenwoordig het Regierungspräsidium (de Regionale Raad) huisvest. Hier in de Kaiser-Joseph-Straße, die in de Middeleeuwen nog 'Große Gass' werd genoemd, was de markt van de stad. Tegenwoordig wordt de 'Kajo' met de na de oorlog gebouwde arcades beschouwd als de promenade en winkelstraat van Freiburg.

Als we rechts het Basler Hof (Hof van Bazel) voorbij gaan, zien we al het hart van Freiburg, de Münsterplatz (het Münsterplein). Op de Münstermarkt verkopen boeren en handelaren van maandag tot zaterdag hun goederen: probeer eens een 'Lange Rote' (lange rode worst), drink een glas wijn of geniet van een van de andere specialiteiten. In het midden van het plein rijst de **Freiburger Münster** 33 imposant op met zijn 116 m hoge toren. De Münster is gebouwd tussen 1200 en 1513, overleefde bijna ongeschonden talloze oorlogen en maakt indruk met het prachtige reliëf op de gevel van de vestibule, de historische vensters en het hoofdaltaar van Hans Baldung Grien.

Aan de zuidzijde van de Münster valt vooral het **Historische Kaufhaus (de historische markthal)** 6 op door zijn rode gevel. De markthal is versierd met Habsburgse sculpturen en wapenschilden. Hij werd gebouwd in de periode 1520-1532 voor het marktbestuur van de stad en deed dienst als douane-, handels- en financieel gebouw. In de directe omgeving bevindt zich het aartsbisdompalais, het voormalige landgoed van het ridderschap Breisgau, met het rijkelijk versierde balkon. Verder naar het Oosten bereiken we het **Wentzingerhaus** 23, dat in 1761 door de schilder, architect en beeldhouwer Johann Christian Wentzinger als 'Woonhuis aan de mooie hoek' werd gebouwd. Tegenwoordig bevindt zich hier het "Museum für Stadtgeschichte" (Stedelijk Historisch Museum). Voor wijnkenners is het 'Haus der Badischen Weine' (huis van de Badense wijnen) een absolute must: De "Alte Wache" (Oude wacht) nodigt u uit om diverse wijnen uit Freiburg en de regio te proeven.

We lopen verder langs de "Alte Münsterbauhütte" (oude Münster bouwloods) de Herrenstraße in, waar het "**Erzbischöfliches Ordinariat**" (Ordinariaat van de aartsbisschop) 3, een van de opmerkelijke gebouwen van het laat-historisme in Baden, staat. Via het smalle steegje "Münzgasse" bereiken we een van de mooiste straten van Freiburg, de Konvikstraße. In de Middeleeuwen was het een levendige ambachtsliedenstraat en tegenwoordig nodigt de straat uit tot flaneren met zijn charmante gevels en kleine

boetiekjes. We wandelen verder en komen bij de "**Schwabentor**" (Zwabenpoort) 12. De Zwabenpoort is gebouwd in het midden van de 13e eeuw en is de jongste van de twee overgebleven stadspoorten. Op de gevel wordt de legende verteld van de Zwaben, die ooit tevergeefs probeerden de stad te kopen. Diverse restaurants rond de Zwabenpoort serveren specialiteiten uit Baden. Zeker een bezoek waard is het oudste café/hotel van Duitsland: Gasthof "**Zum Roten Bären**" (Café/hotel 'Bij de rode beer') 15. Vanaf hier is het de moeite waard om even een uitstapje naar de natuur te maken! We lopen over de "Schwabentorsteg" naar de vijf minuten verderop gelegen "**Schlossberg**" (Burchtheuvel) 16 en genieten van het prachtige uitzicht over Freiburg.

Het hogere deel van de oude binnenstad van Freiburg, met het "Gewerbekanal" (handelskanaal), de steegjes Gerberau en Fischerau en de Insel (ambachtswijk) is elke stap over de kasseien waard! 'Klein Venetië', zoals de idyllische wijk ook wel wordt genoemd, nodigt u uit om galerijen te bezoeken, winkels te verkennen, te blijven hangen in een van de prachtige cafés of naar de krokodil in het kanaal te kijken. Als we het handelskanaal volgen, komen we vanzelf op de levendige "Augustinerplatz" (Augustinerplein) met het voormalige klooster van de Augustijner kluisenaars. Dit werd in 1300 gebouwd en aan het begin van de 18e eeuw in barokstijl gerenoveerd. Tegenwoordig is hier het waarschijnlijk mooiste museum van Freiburg gevestigd, het **Augustinermuseum** 18. In de Middeleeuwen was het hogere deel van de oude binnenstad ooit de ambachtswijk van Freiburg. Tegenwoordig kunt u hier genieten van de bijna mediterrane charme van de stad, uw voeten laten afkoelen in een van de beekjes en de drukte gadeslaan. Weer lekker bijgekomen bereiken we de oudste nog bestaande verdedigings- en uitkijktoren in de stad, de "**Martinstor**" (Martinspoort) 7. Deze deed af en toe dienst als gevangenis en werd aan het begin van de 20e eeuw verhoogd en verbouwd.

We lopen verder langs de "Bertoldsbrunnen" (Bertoldsfontein), het knooppunt van het openbaar vervoer, de Bertoldstraße in. Hier volgen we de tramrails richting de universiteitswijk, kunnen we ons verbazen over de geschiedenis van de universiteit in het **Uniseum** 22 en bereiken we de "Platz der Alten Synagoge" (het Plein van de oude synagoge). Daar vind je met de nieuwe "**Universitätsbibliothek**" (universiteitsbibliothek) 36 en het historische stadstheater een symbiose van traditie en moderniteit. Via de "Rotteckring" bereiken we het "Colombiapark" met het "Colombischössl". De in de Engelse neogotische stijl gebouwde villa werd tussen 1859 en 1861 gebouwd voor de gravin de Zea Bermudez y Colombi. De villa herbergt tegenwoordig het "**Archäologische Museum**" (archeologisch museum) 17. Op de laatste meters van onze route kunnen we in de Turmstraße, voorbij het "**ZunftHaus**" (Gildehuis) 19 van de 'Breisgauer Narren' (Fasnetmuseum, carnavalsmuseum), een blik werpen op het oudste raadsgebouw van de stad. De "**Gerichtslaube**" (het gerechtspriël) 4, in 1303 gedocumenteerd als raadsaalgebouw, bevindt zich op de binnenplaats achter het "Alte Rathaus" (oude stadhuis), het startpunt van onze wandeling.

PLATTEGROND VAN DE OUDE BINNENSTAD VAN FREIBURG



PLATTEGROND OUDE BINNENSTAD

BEZIENSWAARDIGHEDEN

- 1 Alte Wache (Oude wacht)
- 2 Basler Hof (Hof van Bazel)
- 3 Erzbischöfliches Ordinariat (Ordinariaat van de aartsbisschop)
- 4 Gerichtslaube (Gerechtspriël)
- 5 Haus zum Walfisch (Walvishuis)
- 6 Historisches Kaufhaus (Historische markthal)
- 7 Martinstor (Martinspoort)
- 8 Münsterbauhütte (Münster bouwloods)
- 9 Münsterladen/Alte Münsterbauhütte (Münster winkel/oude Münster bouwloods)
- 10 Platz der Alten Synagoge (Plein van de oude synagoge)
- 11 Altes/Neues Rathaus (Oude/nieuwe stadhuis)
- 12 Schwabentor (Zwabenpoort)
- 13 Stadtgarten (Stadspark)
- 14 Colombiapark
- 15 Gasthof "Zum Roten Bären" (Café/hotel 'Bij de rode beer')
- 16 Schlossberg (Burchtheuvel)

MUSEA

- 17 Archäol. Museum/Colombischlössl (Archeologisch museum/Colombischlössl)
- 18 Augustinermuseum
- 19 Fasnetmuseum (Carnavalsmuseum)
- 20 Museum für Neue Kunst (Museum voor Nieuwe kunst)
- 21 Museum "Natur und Mensch" (Museum "Natuur en Mens")
- 22 Uniseum
- 23 Museum für Stadtgeschichte (Stedelijk Historisch Museum)
- 24 Zinnfigurenklaue (Kluizenarshut van de tinnen figuren)

CULTUUR

- 25 Jazzhaus (Jazzgebouw)
- 26 Konzerthaus (Concertgebouw)
- 27 Planetarium
- 28 Theater Freiburg
- 29 Theater im Marienbad
- 30 Wallgrabentheater

KERKEN

- 31 Adelhauser Kirche (Adelhauser kerk)
- 32 Martinskerke (Martinskerk)
- 33 Münster
- 34 Synagoge

UNIVERSITEIT

- 35 Alte Universität (Oude universiteit)
- 36 Universitätsbibliothek (Universiteitsbibliothek)
- 37 Universitätskirche (Universiteitskerk)
- 38 Universitätszentrum (Universitair centrum)

VERKEERSKNOOPPUNTEN

- 39 Bertoldsbrunnen (Bertoldsfontein) ⑧
- 40 Karlsplatz (Karlsplein) ⑧
- 41 Radstation (Fietsstation) ⑧
- 42 Schlossbergbahn (Schlossbergtrein) ⑧
- 43 Europaplatz (Europaplein) ⑧

- ① Tourist Information
- ② Postkantoor
- ③ Politie
- ④ Speeltuin
- ⑤ Drinkfontein
- ⑥ Plek om te ontspannen
- ⑦ Geschiedte plek om foto's te maken
- ⑧ Frelu fietsverhuur
- Ontdekkingsstocht, zie rechts



BELANGRIJKE DATA IN DE GESCHIEDENIS VAN FREIBURG

1120	Stichting van de markt door Konrad von Zähringen
1200 - ca. 1513	Bouw van de Münster
1368	Freiburg plaatst zich onder de bescherming van het Huis van Habsburg
1457	Aarts Hertog Albrecht VI richt de Universiteit van Freiburg op
1677 - 1697	Freiburg is een Franse vesting
1944	Zwaarste luchtaanval tijdens de Tweede Wereldoorlog op 27 november
1952	Freiburg maakt deel uit van Baden-Württemberg
1959	De Franse stad Besançon wordt de eerste zusterstad van Freiburg. Tot 2016 komen daar nog elf steden bij
1986	Tuinbouwtoonstelling van de deelstaat Baden-Württemberg in Freiburg
2020	Stadsjubileum: 900 jaar Freiburg

Bevolking	230.940 (2020) waarvan 32.000 studenten
-----------	---

TYPISCH FREIBURG



LANGE ROTE (LANGE RODE)

U vindt de kleinste bezienswaardigheid van Freiburg direct naast de grootste: de Münsterwurst, ook wel 'Lange Rote' ('lange rode') genoemd, is van maandag tot en met zaterdag verkrijgbaar op de Münstermarkt.

Een absolute must bij elk bezoek aan Freiburg!



BEEKJES

De 'Bächle' (beekjes) stromen door de hele oude stad en zijn niet meer weg te denken uit Freiburg. Vroeger deden ze dienst als bluswaterkanalen. Tegenwoordig zijn de beekjes voor jong en oud een manier om in de zomer lekker te koelen, maar pas op: volgens de legende trouwt degene die in een 'Bächle' pootje baadt met iemand uit Freiburg!



MOZAÏEKEN

In deze stad is het ook de moeite waard om naar beneden te kijken! Sinds de 19e eeuw worden de ingangen van vele huizen gesierd door kleurrijke mozaïeken gemaakt van kiezels uit de Rijn, zo kun je er stadszegels, gilde- of handelstekens of culturele motieven tegenkomen. Absoluut een goede plaats om foto's te maken, maar dan net even anders!



PICKNICKPLAATSEN

Neem even een pauze: er zijn tal van zonnige en schaduwrijke plekjes in Freiburg die u uitnodigen om even uit te rusten en te genieten. U vindt banken en groene zones in de Stadtgarten (het stadspark), op de Schlossberg (burchtheuvel), aan de rivier de Dreisam, aan het Flückigermeer en in vele andere parken!



FRELO

Freiburg is een echte fietsstad! Het is dus logisch om zelf te trappen en de stad op twee wielen te verkennen. Onze tip: Met zijn verhuurstations biedt het fietsverhuursysteem 'Frela' de mogelijkheid om van het ene deel van de stad naar het andere te fietsen!

frela-freiburg.de/en/

PLATTEGROND VAN DE OMGEVING



UITSTAPJES & BEZIENSWAARDIGHEDEN

- Münsterplatz (Münsterplein)
- Obere Altstadt (Hogere deel oude binnenstad)
- Sedaniertel/Universität (Sedanwijk/universiteit)
- Schlossbergbahn (Schlossbergtrein)
- Alter Friedhof (Oude kerkhof)
- Botanischer Garten (Botanische tuin)
- Wiwilibrücke (Wiwilibrug)
- Rathaus im Stühlinger (Stadhuis in de wijk Stühlinger)
- Gartenschlauch im Escholzpark (Kunstwerk, tuinslang in het Escholzpark)
- Passivhochhaus Bugginger Strasse (Passieve hoogbouw in de Bugginger Strasse)
- Solarsiedlung und Sonnenschiff (Zonnenederzetting en zonneschip)
- Dietenbachpark
- Alter Wiehrebahnhof (Oud station in wijk Wiehre)
- Holbeinpfad (Sculptuur van een paard in de wijk Wiehre)
- Wasserschlösse (Waterkasteel)
- Schauinslandbahn (Gondel)
- Museumsbergwerk Schauinsland (Mijnmuseum Schauinsland)
- Waldtraut vom Mühlwald (Hoogste boom van Duitsland)
- Schlossbergturm (Toren op de Schlossberg (Burchtheuvel))
- Waldsee (Waldmeer)
- Karthauswiesen an der Dreisam (Kartausweiden aan de rivier de Dreisam)
- Mundenhof (Dierenpark)
- Zähringer Burg (restaurant)
- Seepark (Park aan het meer)
- Panoramapfad Waltershofen (Panoramapad Waltershofen)
- Themenpfade Opfingen (Themapaden van Opfingen)
- Erentrudiskapelle Munzingen (Erentrudiskapel in Munzingen)

- Tourist Information
- Messe (Beursgebouw)
- Konzerthaus (Concertgebouw)
- Europa-Park-Stadion
- Park & Ride-Parkplatz (Park & Ride-parkeerplaats)
- Stellplatz (Parkeerplaats)
- Camping

VAG Liniennetzplan



WELKOMSTKAART

3-daags combiticket voor bus en trein in het hele RVF-gebied (Regio-Verkehrsbund Freiburg). De prijs is inclusief het gebruik van de VAG Schauinslandbahn en, vanaf 1 juni, een bezoek aan de Freiburger stadsmusea. Verder krijgt u 2 euro korting op open theatervoortstellingen en stad rondleidingen.

visit.freiburg.de/en/3-days-welcomecard



WANDELINGEN

Wilt u de stad liever op eigen houtje verkennen? Laat u dan inspireren door onze wandelingen!

visit.freiburg.de/en/strolls



NATUUR & ACTIEF

Met één stap staat u al in de natuur ... dat kan alleen maar in Freiburg! Of het nu gaat om ontspanning of actie, hier komt u geestelijk tot rust in parken en op meren, tijdens wandelingen en fietstochten of wanneer u uw blik laat gaan over de eindeloze uitgestrektheid van de toppen van het Zwarte Woud. Gewoon even terugschakelen en vol energie opnieuw beginnen!

visit.freiburg.de/en/outdoors-active



GASTRONOMIE

Freiburg is een stad voor fijnproevers: De hartige gerechten uit Baden in combinatie met de sterrenkruis, het speciaal gebrouwen bier en de uitstekende wijnen uit de regio overtuigen levensgenieters en fijnproevers - hier kunt u smullen met een zuiver geweten!

visit.freiburg.de/en/gastronomy



EVENEMENTEN

Van kleurrijke carnavalsoptochten in februari tot wijnfeesten in de nazomer en de jaarlijkse kerstmarkt: de evenementenkalender van Freiburg staat vol met culturele en seizoensgebonden hoogpunten, concerten, tentoonstellingen, beurzen en festivals.

visit.freiburg.de/en/events

FREIBURG BARRIÈREVRIJ?

Hier vindt u veel handige informatie over het onderwerp: visit.freiburg.de/en/barrier-free



HEBT U EVEN EEN 'STIL PLEKJE' NODIG? Naast de openbare toiletten vindt u in de oude stad vele zogenaamde 'nette toiletten'. Onze gasten kunnen deze gebruiken zonder te winkelen of zonder iets te bestellen. U herkent ze aan het symbool 'nette Toilette' bij de ingang van het restaurant of de winkel. Meer informatie vindt u op visit.freiburg.de/en/toilets



Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
Postfach 1549 | 79015 Freiburg
www.fwtm.de

Impressum: Oplage: 30.000
Versie: mei 2023
Vormgeving: www.designconcepts.de
Foto's: Antal, Behringer, Bender, David Lohmüller, Duepper, frelo VAG - Ralf Killian, Escher, iStock, comAscentXmedia, KEIDEL Mineral-Thermalbad, LaFuente, Matt Long-landlopers.com, Peter Doomen-Shutterstock.com, Polkowski, Raach, Schoenen, Schultzeiß, Schwerer, Spiegelhalter, Tack, Wudtke Kaarten: Landmeetkundig bureau Stad Freiburg | Alle gegevens onder voorbehoud